

Turist

Passagerbåde var fladbundede, hvilket betød, at de let kunne kæntre. Selv taget var tæt pakket med mennesker, og det er vel forklaringen på de mange ofre ved forlis.

Husbåd – lastbåd og passagerbåd. Et godt råd – hvis ikke du er en god svømmer, find et andet transportmiddel.

Med flodbåde – busser og tog nåede vi frem til Chittagong – en bagatel dengang på 1.9 millioner indbyggere – og man har vel nu rundet godt 2 millioner.

Med bus drog vi videre mod det sydligste punkt i Bangladesh af to grunde. Vi ville gerne stifte bekendtskab med den Bengalske Bugts kystområder, som igennem årene er blevet hærget af katastrofer.

I dette grænseområde mod Burma forventede vi at møde buddhistisk kultur.

Busbilletter blev bestilt, ikke kun til os, men også til rygsækkene, at have dem liggende på taget ville nok friste svage sjæle. Vi forsøgte at finde vore pladser, men måtte have hjælp, da vi ikke kunne forstå taltegnene. Da vi satte os, kom vi til at sidde med knæene oppe under hagen.

Ved en jernbanebro blev vi jaget ud af bussen og skulle gå over. Broen var noget molesteret fra en tidligere oversvømmelse.

Man skulle balancere på to planker og kunne se lige ned i den skummende flod. En ældre herre og en dreng tilbød at tage vore rygsække. Det kostede nogle få ører – beskedenhed ud over alle grænser, egentlig skammede jeg mig, men noget havde jeg lært:

Betal aldrig mere end de indfødte, slå ikke om dig med beløb, som for den indfødte er en mindre formue.

De fleste jernbanebroer har på siden af skinnerne planker i en bredde af omkring 30 cm. – de bruges af fodgængere – cyklister og biler, men ikke rickshaws.

Den Bengalske Bugt

På en pragtfuld strand tog vi solbad og badede i 28 grader varmt vand. Solbad blev det nu ikke så meget til, for solen brændte, og vi måtte tage tøj på for ikke at blive skoldede. Et ungt par passerede os – nydeligt par!

Manden spurgte nysgerrigt:

«Hvem er I? Hvad laver I her? Er I turister?»

Noget inde i samtalen henvendte han sig til sin ledsager – måske ægtefælle – og hun fortalte nu, at husbonden havde nådigst tilladt hende at tale med os. Hun talte i modsætning til manden et udmærket engelsk, og vi var ikke i tvivl, hun havde en højere uddannelse bag sig.

Kvinder skal være tildækkede – lands skik følge eller land fly, siger man. Lilian tronede i min pyjamas. Omfanget af tildækningen er forskellig i de muslimske lande – her var man tolerante – damer kunne kaste sig i bølgen blå – iført longi og langærmede bluser.

I banken

Da vi var løbet tør for lokal mønt, måtte jeg i banken og for at drille, stak jeg bankmanden mit Visacard og spurgte fromt:

«Hvor meget kan jeg få for det?»

På forhånd vidste jeg, at det ville være nyt for den gode mand. Han spurgte da også straks noget vantro:

«Vil du have penge for dette?»

«Ja! Det ville jeg da, problemet var», hvor meget ville han give?

Bankfunktionærerne samledes på en måtte i et hjørne og snakken gik – der blev peget på mig og ingen tvivl, de vurderede mig som bindegul. Nu var der kun den sædvanlige procedure tilbage, frem med rejsechecks, dem kendte de.

Et godt råd:

Medbring altid rigeligt med one dollars, når du færdes i ødemarken. Hvis du er tvungen til at betale i dollars, kan du være overbevidst om, at kan man skimte en 10 dollar bliver prisen 10 dollar – ser man en 20. er bliver prisen 20 – og man kan «desværre» ikke veksle ej heller omsætte til lokal mønt, da man «desværre» ikke kender kursen.

Vi snusede rundt og havde mere end svært ved at finde hellige buddhistiske steder (templer).



Det eneste buddhistiske tempel vi fandt, var denne usle, forsømte bygning. Er væggen forsynet med graffiti? Hvis den er, hvad står der så?

Den stod i skærende kontrast til de pragtfulde og meget kostbare templer, vi siden så i Thailand og Burma. Templet tv. er fra Rangoon, hovedstaden i Burma. Islam var den fremherskende religion i Bangladesh.

Retur til Chittagong Hill

Fra det sydligste Bangladesh tog vi tilbage til Chittagong og igen følte vi os mere end dårligt tilpas – byen følte som en pesthule – og hvorfor så det?

Snavset flød over alt – belysningen om aftenen var mere end sparsom – nærmest skummel – dette var hjemstedet for kriminalitet og konflikter – vi måtte af og til ud – for at få noget mad – men det blev meget korte ture.

Menneskene var ikke just venlige – glade og smilende, som vi var vant til. Byen er en industriby – og kan bedst karakteriseres ved, at industriherrerne har let spil. Arbejdsløsheden er så omfattende, at arbejderne har en tilværelse værre end slavers. En slave har på et tidspunkt kostet slaveejeren et eller andet beløb. Dør slaven, eller bliver slaven ramt af arbejdsulykke, betyder det almindeligvis udgift til en ny slave.

Men sådan var og er det ikke i Bangladesh.

Her er det blot at vinke og et nyt offer indtager den sundhedsfarlige og livsfarlige arbejdsplads i kampen for at overleve. Nogen gør oprør – men i dette diktatur, hvor undertrykkelsen og overvågningen var massiv – hvor drab og fængsling var dagligdag, eksisterede ytringsfrihed og frihed ikke for de mennesker, der krævede rimelige levevilkår. Vort velfærd – de billige varer i vore discountbutikker – er baseret på børn og andres ufattelige lidelser.

Virksomhedernes forurening var forbryderisk – men billig for fabriksherren – udledning af giftstoffer skete direkte til steder, hvor befolkningen skulle forsyne sig med vand.

Vi blev kontaktet – nogen ville have vort syn på landets styre – men jeg holdt lav profil – vel vidende, at nogen af disse «interesserede» var stikkere ansat i efterretningstjenesten. Risikoen for at blive indblandet i et af deres mange interne slagsmål var for stor. Var min forsigtighed og tilbageholdenhed udtryk for manglende politisk interesse? Nej! To oplevelser havde sat sine spor. Den første har jeg omtalt, det var turen gennem Dacca under en generalstrejke.

Den anden var følgende. Jeg skulle bruge en rickshaw og straks tilbød flere sig. Da jeg var noget afventende, begyndte de at underbyde hinanden. Men jeg havde fået øje på en radmager, ældre herre på ca. 30 år. Ham tog jeg. Vi kørte i den værste middagshede og hans skjorte blev gennemblødt af sved.

Turbanen, som ligner et halstørklæde blev brugt til at tørre sveden af ansigtet. Han hev efter vejret – stønnede og jeg var ikke i tvivl – han var velsignet med en fremskreden tuberkulose.

Jeg bad ham holde, og spurgte: «*Cola eller Fanta*»?

Vi sad nu på fortovet og lod de kølige væsker glide sagte ned.

Vi skulle videre, og jeg anbragte staklen på passagersædet under protest. Derefter gik det gennem trængslen.

Medens jeg trampede i pedalerne, råbte og skreg jeg alle de ukvemsord, jeg havde hørt tidligere. Skubbede og masede til de andre rickshaws – (et yndet trick's er at køre op med fuldt drøn i bagakslen på rickshaw'en foran), men blev mødt med latter og grinen. Mange hilste med knytnæve til Rød Front hilsenen.

Selv i denne udørken var der revolutionære kræfter – holdt nede ganske vist, men jeg ville af bekvemmelighedsgrunde ikke forveksles med rigets fjender.

*De tungeste byrder blev båret, ofte på hovedet.
Her er en lysgenerator på vej til militærforlægning
– vejnettet skal senere være blevet forbedret.*



Tropisk uvejr

Fra byen Rangamati tog vi til en stor sø, som var opstået ved opdæmning i forbindelse med bygningen af kraftstation. Landsbyen vi var i, repræsenterede fattigdommen i alle dens værste faser.

En dag begyndte en svag brise, der var ikke en sky på himlen, men folk flyttede deres både om på den anden side af en landtange, og flere både blev trukket på land. Vinden tog til og pludselig kom den rasende med stormstyrke.

Hurtigt søgte vi læ i et muret hus.

Lilian havde aldrig troet på mine advarsler, men nu fik hun syn for sagen. En trommen på taget lød – det var kantede hagl lidt mindre end en tændstikæske.

Vi kiggede ud på gaden og så nu, ledninger blive revet ned og svøbe hen over gaden i en regn af gnister.



Når jeg så, hvorledes de som regel små mennesker slæbte på enormt tunge byrder – gik tankerne tilbage på min barndom. Dengang var ret så mange danskere præget af deres arbejdsliv – vinde og skæve – plaget af gigt. For mange landmænd et resultat af, at have slæbt på tunge kornsække. Lad os sætte pris på maskinerne.

Devisen er:

Søg ly – helst i solidt hus – tage af bølgeblik futter rundt og folk bliver hakket til pindemad. De elektriske ledninger har jeg aldrig forstået – i Danmark ville jeg tro, at strømmen straks blev afbrudt, men det gjorde den ikke her.

Måske overflødige råd

De fotos, du har set her i bogen, er under min sædvanlige standard. Og hvorfor så det? Digitalkamera fandtes ikke, derfor brugte jeg almindelige film i sort hvid og farve. Film tåler ikke tropisk varme – slet ikke hvis de er anbragt på taget af en bus i stegende sol. Hvad gør man?

Et køleskab kan anbefales, men det fandtes ikke, hvor jeg færdedes. Hurtig fremkaldelse vil være bedst, men det holdt jeg op med, da jeg så fotospecialisten fremkalde filmen i et vandfad. I vore dage spares man for alle disse problemer, skal du anskaffe nyt kamera, bør du være opmærksom på, om det kan modstå fugten i monsummerperioden, og om det også kan køre på batterier.

Er opladning via elnettet udelukket – vil drift ved batterier være en løsning – de findes langt de fleste steder.

Hvis du skal til troperne, vil jeg anbefale dig at gå på bibliotek og finde bøger for u-landsfrivillige. Der kan du få mange gode råd som kan spare dig for unødigt besvær.

Sørg for at have alle vaccinationer i orden hjemmefra. Sørg for at have rigeligt medicin med – specielt mod malaria – og spørg om beskyttelse hvis du skal færdes i områder med den nye type malaria, som er resistent overfor den traditionelle malaria-medicin. I Mekongdeltaet (Vietnam) findes en malaria benævnt Djenguefeber, som er livstruende. Medicinen mod denne malaria kunne vi ikke tåle. Husk desinfektionsvæske til behandling af sår – og til drikkevand. Vi havde amerikansk filter, således, at vi altid var sikre mod dehydrering. Inden brug af indkøbt drikkevand skal du sikre dig, at flasken ikke har været åbnet.

Den bedste guide for rygsækrejsende er bogen Lonely Planet – ellers er Politikens rejsebøger overraskende anvendelige.

Husk at ordet nej ikke eksisterer, ej heller udsagn, som er negative eller til skade for den spørgende.

Et par eksempler:

Du spørger om vej. Du kan ikke læse skiltene. Den, du spørger, vil altid vise dig et eller andet sted hen. Du kan ikke få ham til at udtrykke, det ved jeg ikke. Da skosåler er dyre, anbefales følgende fremgangsmåde. Som «hjemmearbejde» får du destinationen skrevet med landets hieroglyffer og på engelsk. På gader og stræder finder du en person med briller, men check lige om personen har grå stær, da er brilleglassene tykke som bunden i en ølflaske. Vedkommende kan næppe se skoven for bare træer.

Nu giver du den bebrillede sedlen, men har vendt den på hovedet. Vender han ikke papiret, må du finde en anden, for han kan ikke læse. Skal du have et arbejde udført, vil det være klogt præcist at aftale, hvornår arbejdet skal være færdigt, og slå fast med syvtommersøm overholdes aftalen ikke, vil der ikke blive betalt. Skal du med taxi – rickshaw eller lignende, kender du velsagtens den almindelige prutteteknik.

Skriv den aftalte pris i handen med kuglepen – lad ham bekræfte og så af sted – det har kun givet problemer i Kina, hvor alle tror, at vi har måsen fuld af penge. Men det at vise hånden med den aftalte pris lukker munden selv på de værste slamberter.

Stikordsregister

P = personregister

0 = register for steder og organisationer

A		Epilepsi ⁰	48
Pierre ^P , Abbe	122	Ershad, Hessian Mohammad	15, 33
Aftenskole	70	Etiopien	141
Andersen ⁰ , H.N.	95	EU	143
Arbejdsløshed	59, 74	Evnesvages Vel	12, 130
B		F	
Barfodslæge	50, 134	Fagforening	140, 144
Beriberi ⁰	73	Farakkadæmning	14
Betel ⁰	119	FN	115, 141, 143, 151
BNP	115	Folkekirkens Nødhjælp	12,34, 50, 51, 54, 57, 114, 119, 131, 146
BOPA ⁰	10	Fritidsundervisning	71
Brahmaputra	13	Fødemaskine	121
C		G	
Chittagong	27, 92, 131, 135, 140, 142, 143, 146, 152	Gandhi ^P	64
Congo	140, 143, 152	Ganges	13
Cyklon ⁰	14	Generalstrejke ⁰	70
D		Ghopal	143
Dhaka	14, 27, 52, 75, 80, 156	Greenpeace	93, 143
Danida	90, 106, 130, 143, 148	Grøn revolution	17
DDT	108	H	
Den kolde Krig	141	Havilland	143
Den kongelige Ballet	40	Himalay	13
Det lutherske Verdensforbund	33	Hitler	142
Djengue	159	Honduras	142
DNA – teknolog	79	Hybrid ⁰	
Downs Syndrom	79	I	
Drivhuseffekt	74	Immunforsvar ⁰	77, 80
Dødsstraf	78, 106	Integration	67
E		J	
Ekstemporalspil	40, 119	Japan	116
Engelsk syge	73	K	
		Kaste systemet	38
		Koncentrationslejr	45, 73
		Kooperativ	99
		Krukkebarn	81

Stikordsregister

Kulturmønster	54	S	
KZ- fange	127, 128	Salazar ^P	9
L		Salem	41, 53, 80, 119
Lalmonirhat	72, 122, 143	Silke	123
LEV ⁰	21, 33, 67, 72	Skopudserprojekt	118
Levealder	16, 74	Slavehandel	79
Lillemosegård	41	Somalia	152
Limfjorden	16	Spædbørnspleje	74
Luther, Martin	139	Stalin	142
M		Stavnsbånd	20, 104
Malaria	159	Svalerne ⁰	
Malaysia	95	Svedjebrug	135
Mekongdeltaet	159	Svovlsyre	106
Monsun ⁰		Sydafrika	143
Mugabe, Robert	152	T	
Mussolini	142	Tegnsprog	41
Møller, A.P.	131	Teknisk skole	61
N		Thatcher	141
Nato	141	Trædepumpe	114
NGO	116	Tørnæs, Ulla ⁰	149
Noakhali	104, 135, 140, 146	U	
Nobels Fredspris	24	Ulandsforeningen Svalerne	122
NORAD	115	United Fruit Compagni	142
Normalisering	67	Uranium	141
Norsk u-landshjælp	54	Urdu	80
Nødhjælpsarbejde	106	USA	116, 141
O		V	
OECD ⁰	115	Verdensbanken ⁰	115
P		Vesttyskland	116
Parkinsons lov	146	Vietnam	141
Polio	80, 136	W	
Poulsen, Jørgen	146	WHO ⁰	137
R		Y	
Rød Front	156	Yunus, Muhammed	22
Røde Kors	144	Æ	
Rødstrømpe	78	Ældsterådet	50, 64

Personregister

A

Andersen H.N. (1852 – 1937) var dansk etatsråd og ØK's stifter. Blev som den første ikke kongelige dansker slået til ridder af Elefantordenen – kun overgået af Niels Bohr og Maersk McKinney Møller.

Ø.K. – Østasiatisk Kompagni; Hovedkvarter: Singapore Multinational handelsvirksomhed. Tidligere med hovedkvarter i Danmark, i 1998 flyttet til Singapore. Koncernen fremstiller og markedsfører desuden fødevarer, mælkepulver og børnemad.

Abbe, Pierre – fransk præst – også kaldet klunserpræsten oprettede i 1951 den internationale Emmaus-bevægelse med søsterorganisationer i mere end 30 lande. Abbe Pierre's princip: At handle imod elendighed og nød på en måde, som tager fat om ondets rod. Danske søsterorganisationer: ABBE PIERRES KLUNSERE og Svalerne.

G

Gandhi Mohandas Karamchand (født 1869, død 30. januar 1948) indisk politiker og åndelig leder. I spidsen af Indiens uafhængighedsbevægelse fra 1893 til 1914; var i Sydafrika for at forbedre indernes forhold der. Tilbage i Indien startede han i 1919 ulydighedskampagne og boykot mod den engelske kolonimagt, for at opnå selvstyre. Gandhi blev Kongrespartiets leder, men var gentagne gange fængslet af englænderne. Han organiserede mange aktioner baseret på «passiv» modstand (Civil Ulydighed). I 1930 startede han en 300 km. lang protest-march (Saltmarchen) til havet i protest mod regeringens saltmonopol. Godkendte Indiens deling i 1947; blev myrdet af fanatisk hindu, der var modstander af en forsoning med muslimerne. Hans tilnavn; Mahatma, betyder «den store sjæl».

S

Salazar, Antonio de Oliveira styrede diktatorisk med fascistiske metoder Portugals politiske og økonomiske liv. Men samtidig lykkedes det at holde sig neutral i periodens store konflikter som Den spanske Borgerkrig og 2. Verdenskrig. Den politiske opposition blev forbudt, dens vigtigste ledere smidt i fængsel eller sendt i eksil og fagforeningerne blev opløst –på samme måde som i det fascistiske Italien og Nazityskland. Salazar døde i 1970, men året forinden havde han overladt magten til efterfølgeren Gaetano. Denne varslede større frihed, men selv om enkelte af de mest fascistiske træk ved regimet blev mildnet, fortsatte undertrykkelsen af den politiske og kulturelle opposition frem til militærkuppet (Nellikerevolutionen) i 1974.

Personregister

T

Tørnæs, Ulla; f 1962 i Esbjerg, datter af fhv. minister Laurits Tørnæs. Ansat i sekretariatet for Venstres Folketingsgruppe 1986-94. Medlem af folketingsgruppens bestyrelse fra 1994 og af Venstres hovedbestyrelse fra 1998. Politisk ordfører fra 1998. Undervisningsminister november 2001 til 2005. Udviklingsminister 2005

Ordforklaring – steder – organisationer

B

Beriberi; især i Asien er den klassiske kostbetingede mangelsygdom udbredt. Den forårsages af langvarig mangel på vitaminer og er især udbredt blandt personer, der lever af polerede ris og har et fysisk krævende arbejde.

Betelnødden er en lille grøn nød, som hænger i klaser fra høje spinkle palmer og hentes ned med lange stænger, eller også klatrer drengene op og skærer dem ned. Man lægger nødden i et blad og drysser limejuice over. Folder bladklumpen sammen og lægger den tilrette i kinden. Herefter spytter man af og til en lang rød stråle ud, indtil der ikke er mere saft i nødden.

BOPA– KOPA: Borgerlige Partisaner; dansk modstandsorganisation, dannet i 1942 af tidligere spaniensfrivillige; Gennemførte under Anden Verdenskrig en lang række sabotageaktioner (mere end 1.000) mod den tyske besættelsesmagt. Medlemstal dec. 1944 mellem 80 og 100, ved kapitulationen 175. Tabsprocent ca. 25. Gennemsnitlige levetid for en sabotør var tre måneder. Forbrug af sprængstof 25 – 30 tons. Lederen af KOPA– BOPA– Ejgil Larsen skrev en kogebog med anvisninger på metoder til ødelæggelse af fjendens materiel.

C

Cyklon –flertydig betegnelse; i Nordamerika kan en tornado også kaldes for cyklon. Orkaner benævnes også Hurricanes. Almindeligvis henvises til en vind og regnstorm udsprunget fra et område med relativt lavtryk. Tropiske cykloner med vindhastigheder på mindst 17 m/s kaldes normalt tropisk storm og gives et navn. Når vindhastighederne op til eller over 33 m/s, kaldes de orkaner.

E

Epilepsi er et neurologisk fænomen - en forstyrrelse i hjernen - som bevirker, at den ramte indimellem mister kontrollen over hele eller dele af sin krop og/eller bevidsthed – benævnes kramper. 25-30 procent af alle udviklingshæmmede og mere end 70 procent af de svært udviklingshæmmede har epilepsi. Der er i alt 10 - 12.000 udviklingshæmmede, som har epilepsi. Der er knap en procent udviklingshæmmede i Danmark, og de tegner sig for cirka en fjerdedel af alle tilfælde af epilepsi.

G

Generalstrejke er en strejkeform, som omfatter alle eller de fleste arbejdere indenfor et geografisk afgrænset område. Den har været et af arbejderbevægelsens vigtigste kampmidler. Den kan opfattes både som et defensivt og et offensivt våben.

Ordforklaring – steder – organisationer

H

Hybrid ved kontrollerede krydsninger af planter og dyr har man fået afkom med særlige egenskaber. Disse kan være positive ved, at udbyttet bliver større, men der er også negative. Flere ulande havde underskud i sin fødevareproduktion. Hybrid planter betød for flere ulande, at de kunne dække egne behov, enkelte blev endog i stand til at eksportere mindre overskud. Denne udvikling kaldes Den Grønne Revolution. Men hybridplanter kræver kunstgødning og kunstvanding. Intet af dette fandtes i tilstrækkeligt omfang i Bangladesh.

Kollektive kunstvandingsprojekter blev overtaget af pengestærke forretningsfolk, hvilket betød, at de mindre landmænd ikke havde råd til at købe vand i tilstrækkelige mængder. De sidste års genforskning og kloning har svorne tilhængere og modstandere. Greenpeace har aktioneret mod gensplejsede fødevarer, på Greenpeaces web-sites kan du få mere information.

I

Immunforsvar;

du udsættes hele tiden for angreb fra bakterier, virus, miljøgifte mv. Hvor godt din krop klarer disse angreb, afhænger især af, hvor effektiv dit immunsystem er. Dine kostvaner, din livsstil, dine levevilkår og din mentale tilstand har stor indflydelse på kroppens modstandskraft. Når kroppens immunsystem (inkl. de hvide blodlegemer) i væsentlig grad overbelastes og svækkes, manifesterer det sig som symptomer eller sygdomme. Dette kan være i form af feber, diarre, forkølelse eller et andre lidelser.

L

Landsforeningen LEV er en forældreforening, der arbejder for psykisk udviklingshæmmedes interesser

M

Monsunen er et kraftigt vejrsystem, der raserer ned gennem Sydasiens hvert eneste år. Den bringer ufatteligt meget regn med sig. Bare i juni måned falder der normalt over 600 millimeter, hvor der i Danmark falder under 100 millimeter i samme måned.

O

OECD er en forkortelse for Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling). OECD er en international organisation, grundlagt efter 2. Verdenskrig og arbejder for samarbejde mellem demokratiske lande med markedsøkonomi.

Ordforklaring – steder – organisationer

S

Svalerne se Abbe Pierre

V

Verdensbanken:

Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling (IBRD), blot kendt som Verdensbanken er en international organisation, hvis oprindelige formål var at finansiere genopbygningen efter 2. Verdenskrig. I dag er dens opgave at bekæmpe fattigdom ved at finansiere stater. Dette gør banken via indbetalinger fra medlems-staterne. Verdensbanken blev grundlagt 27. december 1945. Verdensbanken har 187 medlemslande.

Bankens årsmøder har ofte fremkaldt store demonstrationer rettet mod USAs dominans og bankens kreditpolitik (gældssanering) overfor verdens fattigste lande. Ved 1970-mødet i København var demonstrationerne de voldsomste i Danmark siden besættelsen.

W

WHO koordinerer den internationale sundhedsindsats ved bl.a. at fastsætte internationale standarder og normer for sundhed og sygdomsbehandling og ved at lede globale kampagner til forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme.

WHO arbejder sammen med regeringer, sundhedsmyndigheder, NGO'er, universiteter og forskningscentre om at skabe større adgang til grundlæggende sundhedsydelser, herunder for fattige befolkningsgrupper. Desuden arbejder WHO for at opbygge udviklingslandenes egen evne til at varetage borgernes sundhedsbehov.

Kilder

I flagskibets kølvand; Noakhali projektet i Bangladesh. Udgivet af Uderigsministeriet.

En mindre skæv verden; Politikens forlag.

<http://da.wikipedia.org/wiki/Verdensbanken>