

Bagan – Buddhismens Centrum

På vej væk fra grænsen mod Thailand mødte vi et mylder af militære køretøjer, et vink med en vognstang om, at det var nok ikke lige om hjørnet, man skulle søge fredens idyl. Efterhånden, som vi kom frem, blev vejene ringere og ringere – for at blive suppleret med rene mudderbade, da vi nåede den slette, som Bagan ligger på.

Regntiden var endnu ikke helt slut.



Sletten havde for århundreder siden været frodig urskov, men rovflugst for at fremskaffe træ til brænding af de tusinder af mursten til bygning af de oprindelige 5.000 templer og pagoder har efterladt et område på størrelse med Lolland – Falster som slette eller rettere savanne med en sandet, ufrugtbar jord. Efter jordskælvet i 1975 er kun 2.217 templer og pagoder tilbage.

Undervejs måtte et toiletbesøg finde sted – krattet var eneste mulighed. Af frygt for giftslanger stampede jeg godt og grundigt i jorden, så de ikke senere kunne klage over, at de var blevet overrasket af mig. Medens jeg således mediterede, undredes jeg over, at vi flere steder havde set slangekind hænge til tørre, men intet steds havde set dem udbudt som spise. Slangekød smager omtrent som kylling og er en eftertragtet spise f. eks. i Kina og Vieth Namh.

Forretning for slangekød – Ho Chi Minh City (Saigon) Vieth Namh.

For at sikre sig, at varen er frisk, kan kunden få et levende eksemplar slagtet og flået på stedet. Flåningen minder om, når vi får ål.



Militærjuntaen tvangsforflyttede mere end 1.000 familier uden begrundelse.

Forklaringen er dog simpel. Diktaturets undertrykkelse har betydet, at udlandet har indført sanktioner. Korruption, udgifter til militæret og en ukvalificeret ledelse betyder, at landet mangler udenlandsk valuta.



Valutamanglen forsøger man afhjulpet ved at øge turismen. Derfor forbedrer man infrastrukturen og bygger rene luksushoteller. I Bagan har regeringen anlagt fine asfaltveje. I dag kan man køre med velindrettede busser og tog fra Rangoon til Mandalay og Bagan. Nattog har sovekabiner.



Smed med esse og armbolt, for mig var det noget af en gåde, at han kunne undgå forbrændinger

Området er på 41 km.² næsten halvt så stort som Amager.

Af hensyn til bevarelse af ruinerne er al kørsel med motor-køretøjer forbudt.



Jordskælvene fik pagoderne til at revne og falde mere eller mindre sammen, derved åbenbares skatkamre, som indeholdt umådelige samlinger af guld – ædelstene og Buddhaer. Forbrydere ranede og solgte, derfor kan man selv i vore dage finde kostbarheder i Bang Kok og vestlige museer.



Buddha-statue i guld,
dog næppe i massivt guld.

Unesco støtter ikke en restaurering, da juntaen har brugt nymodens materialer og ignoreret den oprindelige arkitektur og brugt tvangsarbejdere. Disse skal tælles i hundredtusinder, når forbedringer og udbygning af infrastruktur – veje – jernbaner – broer – dæmninger regnes med.



Ananda templet var utroligt flot med sit spir, der var belyst, når mørket faldt på.





Væverfuglereder

Lilian og guiden hyggede sig om aftenen ved at se på stjerner og uddybe astrologiens mysterier

Denne ruin kan give et indtryk af det enorme forbrug af mursten.



Det blev fortalt, at slangerne symboliserede to unge pigers reinkarnation.





En forklaring på, at dette alter med offergaver og Buddha-statue i et bur, har jeg ikke – almindeligvis lå alt frit fremme.



Græsslåmaskine set i Rangoon.